



ONTDEK IZEGEM

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN 2024 - 2025

Wanneer Elke eerste zondag van de maand
Tijdstip Van 15 uur tot ongeveer 17 uur. De wandeling van 8 december begint om 17 uur.
Duur en afstand Ongeveer 2 uur. Wandelingen tussen 2 en 5 km (met uitzondering van de 10.000-stappen-wandeling van 7 km). Fietstochten 15 à 25 km.
Kostprijs 2,5 euro per persoon
Inschrijven www.eperondor.be/ticketskopen, eperondor@izegem.be of 051 31 64 46
Info Dienst musea en toerisme - Eperon d'Or
 Prins Albertlaan 5, 8870 Izegem - www.eperondor.be

Info: Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Best kort voor de wandeling de website nog eens nazien voor eventuele praktische wijzigingen.



ZONDAG 6 OKTOBER 2024 !!

HET VERLEDEN VAN EMELGEM DAM, VIJFWEGEN EN REPERSTRAAT

Ooit was deze buurt een heel levendig deel van perendorp Emelgem. Er waren winkels, ambachten en industrie. Er was zelfs een wijksschooltje en de tram toeterde en denderde bijna 50 jaar lang door de straten. Op deze wandeling zullen overgebleven relikwieën het hart van deze buurt nog eens doen kloppen zoals vroeger. De wijk kent ook zijn eigen "10 geboden". Nieuwsgierig? Kom dan zeker eens luisteren naar het verhaal van Dam, Vijfwegen en Reperstraat.

Start om 15 uur aan de parking Dam-Noordkaai, langs het kanaal.



ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 !!

KERKHOFWANDELING KACHTEM

Kachtem is sinds 1977 gefusioneerd met Izegem, maar de deelgemeente heeft haar typisch Vlaamse dorpsmentaliteit behouden. Verenigingen waren en zijn er nog steeds de lijm tussen de bevolking. Enkele figuren en families hebben in het verleden hun stempel gedrukt op het dorp. Hun graven zijn nu stille getuigen in de schaduw van de Sint-Janskerk. We blijven er even stilstaan om hen weer eventjes tot leven te wekken.

Start om 15 uur aan de ingang van de Sint-Janskerk, Rumbeksestraat 2.

ZONDAG 8 DECEMBER 2024 !!

AVONDWANDELING

In de donkerste en gezelligste maand van het jaar nodigen we je graag uit voor een verlichte wandeling doorheen Izegem. We plaatsen enkele gekende en minder gekende monumenten niet in de verf, maar in het licht! Onderweg gaan we ook op zoek naar de geschiedenis van de verlichting in onze stad. Trots kunnen we alvast meegeven dat Izegem meer dan 120 jaar geleden een trendsetter in West-Vlaanderen was, wat openbare, elektrische verlichting betrof.

Start om 17 uur (!) aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5. Het dragen van een fluoehesje wordt warm aanbevolen.



ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 🚲

BOUWMEESTER LOUIS VERSTRAETE

De Izegemse bouwmeester Louis Verstraete (1880-1952) begeleidt ons door zijn stad. We vergelijken zijn stijl met die van zijn tijdgenoten. We hebben oog voor zowel de rol die hij speelde in de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog als voor de evolutie in zijn ontwerpen. Hij was een meester in het eclecticisme en schuwde daarbij ook de modernistische invloeden niet. Net zoals bvb. Carlos Beyaert en Karel Laloo stelde hij zich ten dienste van zowel de goeude burger als de organisaties die goedkope woningen bouwden voor de arbeiders. De kerken, kapellen, kloosters en ziekenhuizen van zijn hand bewijzen dat grote projecten hem niet afschrikten.

Start om 15 uur op het binnenplein van de gewezen 'H.-Hartschool voor knechtjes' Roeselaarsestraat 167.

ZONDAG 2 MAART 2025 !!

VAN HET HOF VAN ISEGHEM NAAR DE HEERLIJKHEID WALLEMOTE

De Kregelstraat was vroeger een landelijke weg die liep vanaf de Sint-Pietersstraat, langs de heerlijkheid Wallemote, tot aan de Oude Ieperse Weg. We wandelen die weg gedeeltelijk heen en terug. Diverse huizen en gebouwen getuigen over de sociale en economische geschiedenis van Izegem. Ook bekende figuren uit het politieke leven van de stad lieten er sporen na.

Start om 15 uur aan de dekenij van de Sint-Tillokerk Kerkplein.





ZONDAG 6 APRIL 2025 🚲

DE TWEEWIELER OP EN WEG VAN HET CENTRUM

We gaan op zoek naar de roots van meubelfabriek Aurora. We nemen poolshoogte van de toestand van de restauratiewerken aan het kapittel van de paters kapucijnen tijdens de verkenning van de belevingstuin van 't Pandje. Via de fietstunnel gaat het richting de Mol. We bezoeken er de kapel van de familie Maddens en we stoppen even aan de boerderij van de familie Dochy en de landhuizen van de Vandenbogaerdes. In de Kokelarestraat kunnen we Nausikaä niet zomaar links laten liggen. We passeren langs het werk van architecten Louis Verstraete, Werner Geldolf, Joseph Degezelle en Karel Laloo en eindigen in stijl aan het Blauwhuis.

Start om 15 uur op de parking aan de dankkapel Roeselaarsestraat 329 om 15 uur.

ZONDAG 4 MEI 2025 🚶

10.000 STAPPEN ROND RAFAËL

Zet vandaag je 10.000 stappen met deze wandeling. Je doet je lichaam een plezier, je verkent een minder bekend stukje van Izegem en je pikt iets mee over de adellijke familie de Pélichy en de laatste baron, Rafaël. Het zuidoostelijk deel van Izegem bleef lange tijd een landelijke gebied waarvan we nog een stukje kunnen genieten. Na de laatste oorlog kwam hier het woonuitbreidingsgebied met grote en kleine burgerwoningen, een parkwijk avant-la-lettre.

Start om 15 uur aan Woonpark Rafaël, Lendeleedsestraat 106.



ZONDAG 1 JUNI 2025 🚶

NO SHOES, NO GLORY

'Chaussures d'Izeghem': het was geen merk op zich maar wel een kwaliteitszegel dat alle merken van de Izegemse fabrieken samenvatte. Geen gerenommeerde schoenwinkel in Brussel, Parijs, Londen of New York of dit kwaliteitslabel hing aan het uitstralraam. Maar waar in onze stad werden die luxeartikelen gemaakt? Waar stonden juist die grote namen als Defauw, Dekimpe, Tanghe en Vanbeylen? Wie waren deze fabrikanten en wie waren de patroonmakers, snijders en stiksters? We brengen die glorieperiode weer tot leven, we laten gebouwen en eigenaars uit de as herrijzen. We houden een zegetocht langs de Gentsestraat, Papestraat, Roeselaarsestraat en andere straatstenen waarlangs werkgevers en werknemers in de bloeiperiode van de jaren 1950 dagelijks op en af reden.

Start om 15 uur aan de privéparking van keurslagerij Rik en Ann, Gentsestraat 51 (rechtover KBC-gebouw).

ZONDAG 6 JULI 2025 🚲

BEELDENFIETSTOCHT

De Pekker is wellicht het meest gekende beeld van Izegem. Het kreeg in 1989 een ereplaats op de Grote Markt en schopte het zelfs tot 'mascotte' van onze stad. Maar ook talrijke andere beelden bepalen mee het uitzicht van Izegem. De gids vertelt over de oorsprong, de kunstenaar en het belang van de beelden. Niettegenstaande er over smaken en kleuren niet getwist kan worden, zullen er waarschijnlijk toch boeiende discussies ontstaan... We fietsen door het stadscentrum, de Bosmolens, Kachtem en Emelgem.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.



ZONDAG 3 AUGUSTUS 2025 🚶

HET HART VAN DE STAD

Aan de hand van gebouwen, bezienswaardigheden en straatnamen ontdekken we het hart van onze stad. Elke plek heeft zijn verhaal en kort komen verschillende thema's aan bod. Je maakt kennis met onze stad algemeen, vroeger en nu, in al zijn aspecten.

Start om 15 uur aan het stadhuis, Korenmarkt 10.

ZONDAG 7 SEPTEMBER 2025 🚶

ARCHITECTUURWANDELING: BELLE ÉPOQUE

De periode tussen het einde van de 19de eeuw en de Eerste Wereldoorlog noemt men de 'belle époque'. Het was een boeiende tijd met een indrukwekkende boost in de verschillende kunstvormen en -stijlen, er werden nieuwe materialen ontdekt en tal van uitvindingen gedaan. Specifiek in Izegem was er een geweldige toename van schoen- en borstelindustrie. De fabrikanten bouwden prachtige herenhuizen en die sieren nu nog steeds de straten, als juweeltjes uit vervlogen tijden.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.

