



WANDELROUTE 4 - IN EN ROND IZEGEM

Kotjesmolenpad 7 km

Deze wandeling is een realisatie van de Izegemse Wandelclubs, de stadsgidsen en de Stad Izegem. Met dank aan heemkundige kring Ten Mandere voor het onderzoekwerk van de wetenswaardigheden.
MEER INFO? toerisme@izegem.be of 051 31 64 46.





7 km

Beziens- en wetenswaardigheden

- 1 De Sint-Rafaëlskerk** De Sint-Rafaëlskerk is een moderne zaalkerk uit het jaar 1962. Het gebouw staat niet in de klassieke oost-westrichting georiënteerd, maar zuid-noord. De grond werd geschonken door baron Rafaël Gillès de Pélichy, vandaar de naam van de kerk. Het gebouw werd ontwijd in 2014. Het wordt gestoopt en maakt plaats voor een woonproject.
- 2 De Mgr. Bouckaertstraat** vereeuwigd Joost (of Judocus) Bouckaert, zoon van Izegemse ouders. In 1609 werd hij de eerste pastoor van Scherpenheuvel, waar van oudsher een eik met miraculeus Onze-Lieve-Vroubeeldje werd aanbeden. Uit deze eik liet Bouckaert een aantal OLV-beeldjes snijden, waarvan er zich drie in Izegem bevinden.
- 3 Eduard Dierick (Izegem 1800-1875)** is de grondlegger van de Izegemse schoennijverheid. Hij is de uitvinder van de 'waterdigte', d.i. met koper genagelde schoenen, waarvoor hij op 5 januari 1830 van Koning Willem I een octrooi voor de Nederlanden verkreeg.
- 4 De Kasteelwijk**, met o.a. de Baronielaan, verwijst naar kasteel Blauwhuis, de aloude residentie van de familie Gillès de Pélichy.

- 5 De Sint-Antoniuskapel** dateert van 1903 en werd gebouwd door Joseph Schramme-Stauthamer, die advocaat en schepen in Brugge was en in Izegem in de Gentseheerweg een zomerverblijf had. Hij liet in 1908 ook de Lourdesgrot bij de Sint-Tillokerk oprichten.
- 6 De Izegemse bouwmaatschappij** dateert van 1923, toen er na de eerste wereldoorlog grote woningnood was. De eerstesteenlegging van deze elf woningen vond plaats in 1997.
- 7 De Schaapdam** De hoeve links is De Schaapdam. Ze is in U-vorm gebouwd met woonhuis, schuur, stallen, een open wagenhuis en twee ovenburen. De hoeve wordt al vernoemd in een landboek van 1653.
- 8 Lokbeek** Parallel met de Hooghoutstraat loopt de Lokbeek, die de grensscheiding tussen Izegem en Ingelmunster vormt. We dwarsen trouwens de Lokbeekstraat die naar deze beek loopt.
- 9 Café Kotjesmolen** Vroeger stond hier, rechtover de Winkelhoekstraat, Café Kotjesmolen. Dit wandelpad dankt zijn naam aan het verdwenen café.
- 10 De Karelskapel** werd gebouwd rond 1800.



2



4



LEGENDE:
 startplaats: voormalige Sint-Rafaëlskerk, hoek Lendeleedsestraat en H. Dunantsstraat

WANDELROUTE 4 IN EN ROND IZEGEM

Kotjesmolenpad

